

Svarsbrev till Amos Andersson

Bästa Amos.

Tack för brevet som jag fick genom etern och radions förmedling redan i början av februari. Det går framåt på alla områden. Tekniken t.ex.: inte hade Du för 20 år sedan — då jag var Din sekreterare i akademistiftelsen — fått fram ett brev till mig via etern. Inte ens utrikesministern kunde hjälpa Dig då, såsom Ramsay gjorde med Nya Pressen, och ändå var både Dina och mina kontakter med Ralf de allra bästa.

Men ser Du Amos, medan Du har det lite tråkigt där uppe, har vi ökat takten här nere betydligt. Både i politiken och i affärlivet var det på Din tid fullt möjligt att spela efter gehör, trots att jag nu förstår att Din dövhet på sistone spelade Dej vissa mindre trevliga spratt. I dag måste man hålla sig till noter både i politiken och i näringslivet. Du visste kanske inte att jag har "köpt" goda ekonometriker och specialister på tidningsekonomi som hjälper mig att förvalta Ditt pund. Ser Du, i dag klarar man sig inte bara med en god affärnsnäsa. Men jag förstår Din oro och är glad över att Du lät höra av Dig. Du borde skriva lite oftare så kunde jag hålla Dej underrättad om vad vi sysslar med. Men Du sa ju att ni alla där uppe läser Hbl, och då får Du ju veta en hel del. Därför tyckte jag också att jag skulle berätta lite om hur vi har det på Konstsamfundet. Du läste väl om det i tidningen samma dag Ditt brev kom genom etern?

Du har nog lärt mig en hel del och gav i Ditt brev några goda tips, men Amos, på en

punkt tycker jag att Du på Din tid kunde ha förfarit annorlunda och därigenom gjort jobbet lättare för mej i dag. Du kunde ha berättat lite mera för människorna om hur Du gjorde Dina fina affärer. Folk kände Dej som den stora välgöraren och då Du levde anspråkslöst som Du gjorde, så blev det ju en hel del över att ge till goda ändamål. Trots att Du ofta gjorde storverk i det tysta, var det ju Dina donationer vi visste om. Men vi visste bra lite om Dina affärer. Visserligen hade Du inte någon skyldighet att berätta om saken. Också Du hade rätt till ett privatliv och om folk var nyfikna kunde Du med skäl strunta i den saken. Men jag har det ställt på annat sätt. Dina privata affärer är inte längre mina privata affärer. Jag tycker att alla de som Du på Din tid gav stöd åt borde få veta lite mera om hur Ditt pund förvaltas. Och då, Bäste Broder, måste jag tyvärr något lätta på förlåten och säga vad Du faktiskt lämnade åt mej och andra före mig att förvalta. Du borde kanske inte ha sysslat så intensivt med affärer mera de senaste åren. Visst var Du vital, men som sagt, Din hörsel, Amos, blev på senare år svagare. Dessutom blev det där med bokföring allt svårare trots att Du besparades från ADB-eländet. I alla händelser är det lite genant för mej att i dag vara tvungen att konstatera att Du trots allt inte var släkt med kung Midas. Men en klarsynt och klok människa var Du och i Dina glansdagar en sjusärdeles affärsman.

Låt höra av Dig och hälsa till dom andra Hbl-läsarna

Tuus
Carl Olof