

# PÅ DRIFT

*J*ag vill  
vara nära närmare  
än hjärtat vill vara närmare än  
tungan än lever lungor mjälte mären njurar  
än loch i Lochnessodjuret än sjön i Storsjöodjuret

*J*ag vill  
vill vill vara fjället med den dubba toppen i ditt öga  
vara närmare än nära vara leran gräset gruset under  
dina skor vara ärret närmare än järnet i blodsdroppen  
vara närmare än huden än hud mot hud  
vara en sten – din hand är hela min värld

*M*en när säg kommer du mig  
närmare än nära när får jag vara den som kommer  
dig närmast – när får jag ligga hos dig som katten  
med mitt huvud mot ditt sköte när vara tungan  
i språket vara dikten som stiger in – in i örat  
i hjärtat – när får jag vara brottet, synden, misstaget –  
att du älskade av hela ditt hjärta – att du vågade trotsa  
en hel värld av olyckskorpar – trotsande alla  
välmenande varningar också den talande tystnaden

*L*ivet kom utan instruktionsbok och jag vill bara  
säga att jag inte skulle ha ha följt den i alla fall  
för jag är rebellen bara jag skulle göra det följa dig  
till världens ände och tillbaka igen men vill att alla  
ska veta att jag gjorde just det för att följa  
regler är inte att älska och det finns bara  
en slags fattigdom – din frånvaro

*J*ag är  
mitt hjärta är min kropp är senorna varje  
fiber molekyl partikel atom är en hund – en hund

*som gick vilse – en hund som gick vilse i en skog  
och trampade i en rävsax*

*Jag vill  
att du ska veta att jag var lycklig – vill  
att du ska veta att jag är lyckligare än lycklig  
och min framtid har bara ett namn: ditt*

*Jag är  
en nattvandrare och mörkret är du  
mörkret omsluter mig du är mig närmare  
än nära jag andas dig i mörkret är jag  
nära dig jag fyller mina lungor  
kubikmeter efter kubikmeter*

*Ljuset – ljuset är  
en stjärna, en åttaarmad galax – jag famnar den,  
sträcker ut mina händer min kropp min tanke  
jag slickar luften*

*Tänker på kadaver – på en isbjörn –  
på när den hugger in på kadavret långt uppe i norr –  
sliter den isär – en blåval, havets bjässe som vänt  
ryggen mot alla tvivel*

*Jag är  
en isbjörn och det här är tills döden skiljer oss åt –  
jag är en isbjörn – jag bäddar aldrig min säng – jag ligger  
på ett isflak – driver mot horisonten – horisonten som  
är du*

EVA-STINA BYGGMÄSTAR